

OVERNACHTEN IN EEN TENT?

IKKANDA!



Hoi kapoenen! Binnenkort gaan we samen weer op avontuur: we gaan slapen in een echte tent! De ideale voorbereiding voor het kamp dat er stilletjes aan aankomt. Wij zorgen voor de tent, jullie voor het enthousiasme, deal?

We spreken op vrijdag 17 mei af om 19u aan de lokalen. Avondeten mag je al thuis doen!

Afsluiten doen we hier terug een dag later, op 18 mei, na het middageten: om 13u.

Maar wat moet je nu meenemen?

- Slaapgerief:
  - o Slaapzak
  - o Veldbed of matje
  - o Pyjama
  - o Knuffel
- Toiletgerief:
  - o Tandborstel
  - o Tandpasta
  - o Mogelijke medicatie (gelieve leiding op de hoogte te brengen)
- Kledij:
  - o Vrijdag kom je in perfect uniform (duh!)
  - o Voor 's avonds en zaterdag mag je nog sportieve kledij meenemen
  - o Regenjas
- Enveloppe met:
  - o Kids ID
  - o 10 euro

Laat je weten of je komt? Dan kunnen wij onze inkopen zo goed mogelijk inschatten.

Heb je nog vragen? Contacteer ons dan zeker!

Stevige Linker,

Argali en ook Cholo en ook Kameleon en ook Manenwolf en ook Zwaan