



Beste ouders en leden

Code-34 is afgekondigd in de gevangenis van Woudlandia. De loeiende sirenes klinken doorheen heel het land en door de gevangenis. Jullie zitten waarschijnlijk wel met de vraag: "WAT IS IN KONING KOELAN'S NAAM CODE-34." Jammer genoeg kan ik jullie dat nu nog niet vertellen, dit is namelijk strikt geheim en we willen geen overbodige chaos veroorzaken. Wil je toch te weten komen wat dit allemaal inhoudt? Dan is het ten zeerste aangeraden om met ons op ontdekking te gaan.

Concreet

Vrijdag 15 februari spreken wij in perfect uniform, met gevulde maag af aan het station om 19:30. Van hieruit vertrekken wij met de trein naar de gevangenis van Woudlandia die zich op een geheime locatie bevindt. Zondag 17 februari keren wij met gevulde maag terug en zullen wij om 14:20 aan het station zijn.

Gelieve te laten weten aan de leiding of uw zoon meegaat op groepsweekend voor 13/02 op het tak-emailadres.

Mee te nemen

- €25 + kids-ID in een enveloppe
- Slaapgrief (veldbed/matje)
- Tandborstel en tandpasta
- Evt. medicatie met een briefje voor de leiding
- Warme kleren
- Sokken en ondergoed
- Regenkledij
- 1 keukenhanddoek
- Gamel en bestek voor jv's en vk's
- Verkleedkleden (politieman of dief)
- Zaklamp

CODE-34

Kom, we gaan ons geld tellen!



Neen, laat dat maar.
We zullen dat morgen in de krant wel lezen!